



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Max Kenning

HT23

Utbytesuniversitet

Tsinghua University (清华大学)

Utbildningsprogram

Civilingenjör Industriell Ekonomi, Inriktning Datateknik (DTOI)

Drakar, fantastisk mat och kulturkrockar: Mitt utbyte i Kina

Innan avresa

Min resa mot Kina började faktiskt innan jag började på KTH. Jag tycker språk är väldigt kul, och under pandemin blev ett av många tidsfördriv att börja plugga kinesiska! När jag väl började på KTH läste jag tre kurser i Kinesiska för Ingenjörer (LS1491, LS1493, och LS1494). Med det sagt ska man inte vara rädd om man inte pluggat kinesiska tidigare, universitetet jag åkte till hade hundratals kurser på Engelska, så det var inga problem att hitta kurser som både passade min kursplan och var otroligt intressanta. Anledningen att jag valde just Kina var att jag ville förbättra min förståelse för landet och i synnerhet språket. I övrigt ville jag gärna åka till ett land som är så kulturellt annorlunda som möjligt från hur jag har vuxit upp i Sverige, och Peking checkade alla de boxarna! Universitetet jag åkte till (Tsinghua University) rankas alltid högt på internationella listor och är otroligt välrenommerad i Asien. Antagningsnivån är ca. 0.1%, så att för oss som KTH-studenter att få den möjligheten var för bra att tacka nej till! Utöver det gjorde jag inga större förberedelser utöver att söka visum vilket skolan i stor del hjälpte till med, och sökte lite stipendium (mer om det här nedanför). I efterhand borde jag tagit lite vaccinationer som tyvärr inte slog mig innan avfärd, men som tur är åkte jag inte på Japansk Encefalit så det löste sig fint!

Ankomst



Tsinghua börjar sin termin något senare än KTH, så jag hann vara med under hela Mottagningen hos min Sektion innan jag åkte iväg i början på september. Jag kom fram ca. en vecka innan kursstart vilket var obligatoriskt. Det fanns ett spann på ca. 3 dagar som man skulle skriva in sig under. Jag valde att åka direkt från flygplatsen till registreringen på universitetet, och då är det en hel del administration. Innan man åker hemifrån får man en lång lista på dokument man ska ha med sig i original och i kopior, och under första dagen slussas man från höger och vänster till nästa steg. Men så länge man har med papperna och är förberedd gick det rätt smidigt! Jag rekommenderar inte att åka till Kina några dagar/veckor innan registreringen, då det kan finnas många svårigheter som man som utländsk student kan stöta på vilket universitetet löser åt en. t.ex. fixa kinesiskt bankkonto och telefonnummer, vilket är näst-intill livsnödvändigt att ha i Kina.

Den första veckan bestod i övrigt av registrering på kurser vilket lättast jämförs som en digital tappning av Walmart under Black Friday-rean. Kl. 10:00 öppnade registreringsportalen, och då var det först till kvarn till de kurserna man ville registrera sig på, vilket gick bra för mig, men är man den minsta sekund sen kan man gå miste om kurserna man ville läsa. Jag fick alla mina planerade kurser, förutom en kinesiska-kurs jag gärna hade velat läsa!

Det utbyte vi har med Tsinghua omfattar ingen större mottagning av studentorganisationen, men det var ett kort introduktionsmöte för alla utbytesstudenter med mer praktisk information.

Ekonomi

Kina är otroligt billigt jämfört med Sverige i alla kategorier. Utöver att jag fick KTH:s resebidrag fick jag även CSC China Link-scholarship vilket KTH hjälpte mig söka. Det omfattade gratis boende på universitetet, gratis försäkring, och 3000 CNY (ca. 4500 kr) varje månad, utöver en del event enbart för stipendiater. Jag fick även utökat studiestöd från CSN, så det gick ingen nöd på mig ekonomiskt i Kina.

För lite referens om vad saker kostar i Peking listar jag några vanliga kostnader här nedan:

- En middag ute på restaurang: 50 kr
- Mat på en av universitetets 13 olika "canteens": 10-20 kr
- En flaska vatten: 3 kr
- En öl på bar: 20 kr
- En resa med höghastighetståget till Shanghai: 700 kr
- Hotellnatt på hotell utan kackerlackor (per person): 150 kr

Utöver det måste jag skriva lite om 淘宝 (Taobao). Det är en app som funkar lite som Kinas Amazon. Många i Sverige kanske känner till "Wish" eller "Temu" som är kända för billiga kinesiska produkter. De hemsidorna är anpassade för utländska kunder, och i Kina använder man i stället Taobao som är ungefär hälften så dyr som Wish eller Temu. Här kan man hitta allt från kläder, elektronik och skolprodukter till krims-krams som du inte visste fanns innan. Till exempel hittade jag svenskt snus och lösgodis på den tjänsten! Den används så flitigt att studenter att Taobao satt upp två egna paketutlämningsstationer på Campus.

Sammantaget är ekonomin inte något att oroa sig för!



Boende

Som jag nämnde tidigare inkluderade mitt stipendium även bostad. Det finns tre olika typer av rum på campus. Enkelrum, dubbelrum och 2+1-rum. De första två är rätt självförklarande, och det sista



rummet innebär att man har ett eget rum, men delar på toalett och tambur. I enkelrum har man eget badrum och dusch, men i dubbelrum måste man dela med de andra i sin vinge av våningen på bygganden. Jag bodde i ett dubbelrum, och det var rent och fräscht med säng, förvaring och skrivbord. MEN! Rummet är ca 12 kvm, vilket kan bli något litet när man är två studenter som ska leva på samma yta. Rummet är dock smart uppdelat på två sidor, så det var inte ett jättestort problem. Jag har nästan börjat sakna min kanadensiska rumskompis snarkningar när jag vaknade kl. 02:35 på natten.

Om man inte får CSC-stipendiet tror jag att kostanden för ett dubbelrum låg på 40 yuan per natt, 60 för ett 2+1 rum och 80 yuan för ett enkelrum. (Så mellan 1 800 – 3 600 SEK per månad). Viktigt att veta är dock att den summan måste betalas i förhand för hela terminen, så det kan vara bra att avsätta lite pengar för det någon månad innan terminen börjar.

Ett hett tips jag kan ge är att försöka bo i Byggnad 22 eller 23 på campus. De är nyrenoverade sedan något år tillbaka. Vi som bodde gratis fick automatiskt ett dubbelrum i Byggnad 23. Det är även i den byggnaden som studentadministrationen ligger i, och som ligger närmast föreläsningbyggnaderna och utgången till- och från campus.

Överlag var boendestandarden bra! Jag bodde ju i den nyrenoverade byggnaden som var väldigt modern och fräsch. Vi hade till och med städare för såväl gemensamma utrymmen som på rummet. De städade tre gånger i veckan och bytte våra lakan en gång i veckan, så vi levde lite lyxigt om jag får säga det själv. Det finns tvättmaskin på varje våning, så det var inget större problem heller.

Universitetet och studierna

Universitetet var väldigt annorlunda från KTH. Det är inramat av ganska höga murar och sträcker sig över en väldigt stor yta. Själva området är bara tillgängligt för studenter och anställda på universitetet, så det blir lite som sin egen oas från ett annars väldigt befolkningstätt Peking. Det har sina för- och nackdelar såklart. Delvis är det skönt att kunna känna ett viss lugn och en studentkultur på campus, men det är rätt världsfrånvänt från det "riktiga Peking". Själva campusområdet är beläget på en av Qing-dynastins gamla trädgårdar, så det är otroligt fint! Campuset ligger nordväst om stadskärnan, och trots att det ligger ca. 45 minuter från Förbjudna Staden (Som anses som kärnan av Peking) är det en del av det centrala Peking-området. Peking är rätt stort...



Själva skolan erbjuder kurser på Rikskinesiska (普通话) och Engelska, och överspanner typ alla områden du kan tänka dig. De rankas som det 12:e bästa universitetet i världen enligt Times, och 1:a i Asien. Generellt sätt är det flesta kurser på kinesiska, men det fanns tillräckligt många kurser på engelska för att det ska räcka till.



Utbildningen sker ofta i mindre grupper än på KTH. Klasserna var oftast 20-30 studenter, men för mer populära kurser som Corporate Finance var det betydligt större. Som sagt är det bra att veta att det är först till kvarn som gäller, så se till att registrera dig på de mest populära kurserna först. Jag läste bara kurser på engelska, så de var lite mer vana vid internationella studenter och därmed även lite mindre "kinesiska" i sin undervisning. Generellt sätt är Kina, och utbildningen, väldigt präglad av respekt och hierarki, så det kanske är kan vara lite svårare att rätta en professor vid ett slarvfel som man kan göra i Sverige, men det märktes inte av jättemycket I och med att klasserna och lärarna ofta hade erfarenhet av utbildning från annat håll I världen. Den sista skillnaden är väl att föreläsningarna ofta är "obligatoriska". Jag sätter det i citationstecken för att de tekniskt sätt var det, men det var nästan aldrig någon som kollade, och lärarna hade förståelse för att man som utbytesstudent inte alltid kunde/vulle vara med på föreläsningar.

Arbetsbördan var hanterbar. Jag skulle säga att den är lite högre sett till inlämningar och motsvarande kontrollskrivningar, men innehållet och bedömningen var lite lättare än det som krävs på KTH. Jag hade gott om tid för att resa och hitta på roliga saker i Peking!d

En vanlig dag kunde bestå av att man vaknar, äter frukost på en av skolans canteens (Typ en bao eller lite dumplings/ris) för att sen plugga lite på förmiddagen, och ha föreläsningar på eftermiddagen eller kvällen. Kurser kan ges från 8 till 22, beroende på vilket block kursen ligger på. Planerar man kurserna väl kan man få rätt mycket ledig tid. Jag hade t.ex. inga föreläsningar från torsdag lunch till måndag eftermiddag, men istället hade jag alltså fler föreläsningar (inklusive kvällskurser efter middagen) på resterande dagar. Det gjorde att jag kunde resa på torsdag kväll och komma hem måndag förmiddag vilket fungerade riktigt bra för korta turer! När man var lite ledig kunde man åka in till stadskärnan och äta/hänga på barer eller turista vid kinesiska muren, förbjuda staden eller liknande.



Det finns språkkurser på universitetet, men de går åt SNABBT! Jag hann inte signa upp mig på någon kinesiska-kurs tyvärr, men det finns på många olika nivåer.

Kurser

Jag gjorde mitt utbyte under åk. 3 på CINEK, så jag hade inga frivaltspöäng att använda mig av. Det var kanske lite dumt planerat, jag rekommenderar verkligen att man åker när man har mycket frivaltspöäng. Jag lyckades tillgodoräkna en kurs från åk. 3, men sen läste jag master-kurser som jag både kunde tillgodoräkna och använda som valfria kurser, för att sen läsa åk. 3:s obligatoriska kurser nästa höst. Det är lite kaotiskt, men det funkade till slut. Man får högst läsa 20 credits på universitetet per termin (40 hp), så de flesta läser mellan 12-15. Jag läste totalt 17 credits.

En viktig sak att veta är dock att du som standard högst får läsa 8 credits (utav 20 totalt) utanför din major. Så för mig som gick "Industrial Engineering" hade jag svårt att kunna läsa både ekonomikurser (Tillhör generellt sätt SEM-skolan) och datakurser (Tillhör generellt Computer Science-skolan). Det går dock att få undantag för det om man frågar i god tid. De kurser jag läste blev (Med tillgodoräknade kurser i parentes):

30511053 – Corporate Finance (ME1311)

Den här kursen är rakt upp och ner motsvarande kurser ME1311 *Finansering* på KTH, både sett till innehåll och poäng. Det är en rätt stor klass med 150 studenter, varav det var en stor blandning av kinesiska och internationella studenter. Föreläsaren var ung och hade nyligen fått sin PhD från London School of Economics och var väldigt meriterad i ämnet. Examination gick ut på såväl quiz:ar, inlämningar, slutuppgift, tenta och närvaro på lektionerna. Kursen är på grundnivå och ges av School of Management and Economics (SEM).

80160433 – China Studies: Industry, Society and Culture (ME2321 & ME2322)

China Studies var nog min favoritkurs på Tsinghua. Den försöker förklara Kina ur ett kinesiskt perspektiv som man kanske inte alltid får i andra delar av världen och behandlar såväl historia, kultur och industri. Man kan se det som en grundkurs i Kina. Kursen kulminerade i en resa mot slutet av terminen där vi besökte Shanghai, Zaozhuang, och Qufu och fick göra allt från fabriksbesök på t.ex. Volkswagen och Volvo/Polestar, lära oss kalligrafi på en lågstadieskola på landsbygden och besöka Konfucius hemstad och tempel. Hela resan var betald av Tsinghua under förutsättningen att man gick kursen och var en del av skolan för Industrial Engineering.

Kursen är på master-nivå och ges av School of Industrial Engineering)



80591633 – International Organizations and Global Governance (ME2321 & ME2322)

Den här kursen är lite annorlunda från de andra kurserna. Den behandlade hur internationella organisationer som FN, WTO och Världsbanken fungerar och vilka utmaningar de står inför. Det var otroligt intressant för mig som är intresserad av ämnet, men för att det skulle överensstämma väl med Indek så valde jag att skriva min slutuppsats inom ett mer indek:igt ämne (reds. anm. IMF och Greklands finanskris), så det går att göra lite vad man vill av kursen. Kursen var på master-nivå och ges av School of Public Policy.

70160023 – Quality Engineering (Valfri kurs)

Quality Engineering handlar om hur man säkerställer produktionskvalité i fabriker från planeringsfasen till en färdig produktion i miljonkvantiteter. Kursen är på master-nivå och ges av School of Industrial Engineering.

70160513 – Introduction to Decision Making (Valfri kurs)

Introduction to Decision Making handlar motsägelserfullt inte nödvändigtvis om beslutsfattande, utan det är en introucerande optimeringskurs som behandlar modellering och lösning av verkliga problem med hjälp av optimering i Python. Det var en otroligt intressant kurs som är högst relevant med all utveckling som sker i Black-boxe-modeller som ChatGPT eller dylikt. Den behandlar såväl hur man matematiskt kan modellera verkliga problem, såväl som lösa dem och även implementera dem på större skala på företag. Kursen examinerades genom läxor, en tenta och en slutuppgift som var utformad som en tävling mellan studenterna. Tävligen gick ut på att bygga den snabbaste algoritmen för att lösa ett pussel. Rekommenderas starkt!

Staden och landet

Peking är en otroligt häftig stad! Det finns nästan för mycket att göra, men man ska vara beredd på att det är väldigt annorlunda från Stockholm.

Min rekommendationslista på saker att göra är som följande:

Förbjudna staden – Kejsartemplet som anses vara mitten av Peking

Kinesiska Muren – En ganska stor mur, om du hade missat det. Rekommenderar Mutianyu

Temple of Heaven – Historisk Park/Tempel

Shiba-Inu café – Självförklarande...

Chao Shang Chao – Tre-stjärnig Michelin-krog för priset av en average restaurang i Stockholm

Hutong-tur – Tur genom gamla kinesiska hutonger (traditionella bostäder)

Sommarpalatset – Ett annat kejsarpalats (både det gamla som brann ner och det nybyggda)

Lama-Templet – Ett annat tempel

798 Art District – Ombyggt industriområde till konstdistrikt

Wangfujing – Motsvarighet till Drottninggatan

Olympiska parken – Park som byggdes i samband med OS 2008

Worker's Stadium – Arena där jag kollade på fotbollsmatch



Peking har tunnelbana som sträcker sig typ överallt, men det är väldigt stort och trafiken kan vara horribel i rusningstider. Så även om taxi via DiDi (Kinesiska motsvarigheten till Uber) är väldigt billigt kan det lätt ta 1.5-2 h att åka från en del av stan till en annan om man har otur. Det finns ganska mycket grönområden och parker, men det är mycket trafik och människor överallt. En sittplats på tunnelbanan är i stort sett omöjlig att få.

En återkommande fråga jag fått om Peking är problemet med luftföroreningar, och ja, det är ett problem. Vissa dagar kunde man inte vara ute utan att det stack till i ögonen eller halsen, men överlag var det rätt lugnt. Man kan hålla koll i väder-appen på hur bra luftkvalitén är på en given dag.

Jag skulle överlag säga att det fanns fler kulturkrokar än jag kan lista i den här reseberättelsen. Det första handlar om att kineser generellt sätt inte är vana vid utländska besökare. Det är lite knepigt att ta sig runt och turista i Kina om man inte kan språket, har ett kinesiskt bankkonto eller telefonnummer, därav söker sig turister ofta inte till Fastlandskina och man sticker ut när man är där som utlänning. Jag skulle sammanfatta den kulturkroken i tre delar: Språk, utseende och kulturella normer.



Språk – Väldigt få kineser pratar engelska. Vare sig det gäller att beställa mat, få hjälp i en butik eller köpa biljetter till en turistattraktion kan man aldrig förutsätta att någon pratar eller att informationen står på något annat språk än kinesiska. Ca. 0,9% av Kinas befolkning bemästrar engelska, och de är främst koncentrerade i Shanghai då det är generellt sätt lite mer internationellt, och att det då finns bättre arbetsmöjligheter för engelsktalande kineser där. Man får försöka så gott man kan att ta sig runt med enkla fraser på mandarin eller översättningsappar.

Utseende – Det här ämnet är lite känsligt, men jag tycker det är viktigt att ta upp. Min etniska bakgrund är europeiskt, med lockigt hår och blåa ögon. Tre faktorer som är väldigt sällsynta i Kina. Det leder till att man, även i storstäder som Peking, sticker ut enormt mycket. Många yngre barn har aldrig sett någon med lockigt hår eller blåa ögon, och övriga befolkningen har kanske inte träffat någon som inte haft kinesiskt påbrå sedan innan pandemin. Det gör att man får mycket uppmärksamhet när man lämnar campusområdet. På tunnelbanan är det alltid någon som stirrar, och går man runt på stan kommer folk upp till en och frågar efter att ta en bild eller liknande. Efter första veckan tappade jag räkningen på hur många gånger det hade skett, och det blev en vanlig företeelse när jag lämnade campus, och i synnerhet när jag reste till mindre orter. På stan kan man också höra folk ropa ”老外!” eller ”外国人!” efter en eller till sina kompisar i kombination med ett pekande finger i ens riktning. Det översätts lite löst till ”Utlänning” men det är viktigt att vara tydligt med att det inte bär samma språkliga konnotation som det gör på svenska. Näst intill alla bemötande som skedde på det här sättet var positiva. De var glada, nyfikna eller intresserade av att få träffa någon utifrån Kina just för att det inte är så vanligt. Så det är inte illvilligt, utan mer av intresse. Från vad jag förstätt när jag pratat med mina vänner som har en annan etnisk bakgrund än jag själv är detta universellt. De är bara ovana vid att se någon som inte har kinesiskt påbrå.

Kulturella normer – Det tåls att läsa på om kinesisk kultur innan man åker iväg, eftersom det finns många oskrivna regler som är viktiga att förhålla sig till. Som utlänning har man lite slack, men en förståelse för sociala normer är ett sätt att visa respekt för kulturen oavsett var man åker. Ett axplock av dessa är t.ex:

- Skåla alltid med ditt glas kant under den andres glas kant för att visa respekt.
- Vid finare middagar sitter den ”viktigaste” personen mitt emot ingången, så sätt dig inte där.

- Vid komplimanger ska du alltid neka till dem. Typ om någon säger *"Din kinesiska är så bra!"* svarar man aldrig *"Åh, tack! Jag håller på att lära mig"* som man kanske hade gjort i Sverige. Istället ska man svara *"Nej, nej, nej. Min kinesiska är jättedålig. Jag kan ingenting..."* Det låter lite gallet, men trust me, annars anses du som något arrogant.
- Lämna inte ätpinnar rakt ner i maten och bit inte av nudlar.
- Använd siffran 8 där du kan och använd inte siffran 4 om det går att undvika. Det symboliserar tur, respektive otur. Det tas på enormt stort allvar, så det är inte som otursnumret 13 i Sverige. Våningar saknar ofta 4 och 14, och jag har hört folk kalla 2024 för 2023X eller 2023B för att undvika siffran 4. Det sägs även att barnafödsel och giftermål kommer att minska under 2024 för att undvika den siffran associerat till en viktig händelse.

Om landet då! Jag hade möjligheten att resa ganska mycket, men bara inom fastlands-Kina iom att mitt visum bara tillät en in- och utresa. Men det gick ingen nöd på mig. Jag rekommenderar starkt att resa i Kina. Olika områden har vitt skilda kulturer, som alla är roliga att besöka. Under min tid i Kina hann jag besöka följande städer:

- Shanghai
- Chongqing
- Zhangjiajie
- Harbin
- Zaozhuang
- Qufu
- Xi'an



Fritid och sociala aktiviteter



Mycket av min fritid gick åt till resande och turistigheter i Peking med mina kompisar. Men även om jag inte var superengagerad i studentengagemang under mitt utbyte fanns det mycket att hitta på Campus. Jag var t.ex. med i vinföreningen, kaffeföreningen och språkutbytesföreningen, men det finns ungefär 270 olika föreningar att välja på. Ett axplock från dem är ett brett utbud av olika idrottsföreningar, film-föreningen, tekultur-föreningen, zen-förening, och vildmarks- och vandringsföreningen.

Utöver de föreningarna fanns det många event som man helt enkelt bara kunde gå på. T.ex. var det en välkomstfest efter sommaren, Halloween-fest, bal för internationella studenter och dagsturer till t.ex. Kinesiska muren. De brukar skickas ut i WeChat-grupper för internationella studenter, så håll koll där.

Tyvärr är språkbarriären generellt ett rätt stort hinder för att få kontakt mellan (icke-kinesisk-talande) internationella studenter och lokala studenter, men de här föreningarna var en fantastisk möjlighet att träffa andra studenter, som man inte hade träffat naturligt annars.



Hållbarhet

Kina är kanske inte känt som världens mest hållbara land, vare sig inom landet eller att resa dit. Det enda praktiska sättet att ta sig dit är genom att flyga vilket tar ungefär 14-16h. Väl i landet är det lättast att ta sig runt med tåg, så näst intill alla resor jag gjorde inom landet var med höghastighetståg. T.ex. tar sträckan Peking – Shanghai (vilket ungefär är samma sträcka som Stockholm – Leipzig) ca. 4,5 timmar. vilket är väldigt smidigt. Tågen är också inte dynamiskt prissatta som de är i Sverige, så samma sträcka kostar alltid samma låga summa oavsett när du bokar eller åker.

Det finns oftast källsortering där man kan slänga skräp, men i övrigt är det lite svårt att leva hållbart i Kina. En god vän till mig är vegetarian, och han hade det ganska svårt att hitta mat som inte var kött-baserade. Det bästa exemplet på kulturen kring vegetarianism är väl när han frågade om rekommendationer på rätter "utan kött" på kinesiska på en restaurang, blev han rekommenderad kyckling, för att det "inte var kött". Enligt honom går det att vara vegetarian i Kina, men det är svårt.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Något som jag inte bemött än är väl hur beroende Kina är av teknik, och sin egna tekniska infrastruktur, och hur mycket de utesluter internationell mjukvara. Skaffa WeChat, Alipay, XiaoHongShu, DiDi, Ctrip, och Railway12306 innan du åker till Kina och se till att det funkar som det ska. Näst-intill alla betalningar i butik och online sker via antingen WeChat och AliPay, och ibland bara en av dem. Så se till att ditt svenska bankkort fungerar som det ska i bägge apparna.

Värt att veta är även att många tjänster vi använder i Sverige som Instagram, Facebook, Google, Wikipedia, ChatGPT, Spotify etc. etc. inte är standardmässigt tillgängliga i Kina, så förbered dig på det.

Om du har lyckats orka läsa så här långt vill jag bara tacka för det!
Och ett stort lycka till med ditt utbyte i Kina! Om du har några
frågor/tankar/funderingar får du gärna höra av dig! Jag vet att det
inte är så många som har varit i Kina på utbyte de senaste åren, så
jag hjälper mer än gärna till! Hör av dig på Instagram
@max.kenning eller på Facebook!

再见!

